

Lieve lezers,

Wij wonen in een heel fijn huis. We hebben het kunnen kopen net voordat de huizenmarkt echt ontplofte en zonder tussenkomst van een makelaar. Daar hebben we veel geluk mee gehad.

Wie in deze tijd een huis wil kopen moet vaak concurreren met veel andere geïnteresseerden en overbieden is meer regel dan uitzondering geworden. Misschien kent u wel mensen die al tijden op zoek zijn naar een huis, maar steeds achter het net vissen. Of kinderen die graag op zichzelf willen wonen, maar geen huis kunnen betalen, ook al verdienen ze best goed. Voor gehandicapte mensen is het al helemaal een crime om een huis te vinden, omdat aangepaste huizen zeldzaam zijn en omdat ze minder kans op een goed betaalde baan hebben, hebben deze mensen vaker een laag inkomen.

Voor wie dit aan het hart gaat en vanmiddag nog geen plannen heeft: in Amsterdam wordt het Woonprotest georganiseerd, om de politiek op hun verantwoordelijkheid te wijzen dat wonen in Nederland een recht is. Om 14.00 uur in het Westerpark.

Vanmorgen is er natuurlijk weer een **viering** in het huis van God in Vries. Voorganger is ds. Petra de Kruijf. Muzikale medewerking: Margriet Bussemaker, orgel.

### **Startzondag**

Natuurlijk staat de startzondag van 19 september al in de agenda.

In de vorige zondagsbrief en in de komende Brug staat het programma te lezen.

We kunnen nog 'bakkers' (iets voor bij de koffie) en soepkokers (soep voor de lunch) gebruiken

(aanmelden bij Herma, [hwcvanee@gmail.com](mailto:hwcvanee@gmail.com) /0651821849)

De weersverwachtingen lijken goed, dat betekent dat we buiten naast de kerk kunnen vieren!

Bij deze viering is iedereen welkom. Een lied dat hier mooi bij past is 'Met open armen'. Voel je welkom in Gods huis (of in het geval van Startzondag de tuin). Het lied is te beluisteren via [deze link](#).

Voor nu: een goede zondag!

Hartelijke groet,  
Esther